

Marrakech 14 - 18 april '24

Levendig en exotisch

1885 euro/persoon

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 250 euro

INBEGREPEN

- De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
- Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Anne Vandenborre
- Lokale Franstalige gids waar nodig
- Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
- Overnachtingen met ontbijt in hotel Kenzi Rose Garden***** (of gelijkwaardig)
- De maaltijden vanaf het avondmaal op dag 1 tot en met het middagmaal op dag 5 in lokale restaurants of het hotel
- Vluchten Brussel-Marrakech h/t met Royal Air Maroc, de luchthaventakten
- Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar, in Marrakech gebeuren de verplaatsingen te voet
- KBC annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering
- BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

! Een Internationaal paspoort is vereist voor reizen naar Marokko.

Marrakech ... de naam klinkt als uit een sprookje uit duizend-en-een-nacht. In de smalle straten van de souks is het leven blijven stilstaan, het Djemaa el Fna plein is het kloppend hart van de stad, en niet alleen de paleizen en moskeeën zijn belangrijke bezienswaardigheden, ook de kleurrijke en perfect verzorgde tuinen van de riads en paleizen zijn een bezoek meer dan waard.

DAG 1

Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor de vlucht naar Marrakech. Op weg naar je hotel bezoek je alvast de **Tuinen van Menara**. Deze kunstmatige oase werd in het midden van de 12de eeuw aangelegd door de Almohad-heerser Abd al-Mu'min en beslaat ongeveer 100 hectare. Tegenwoordig is het een idyllisch stadspark met fruitbomen en niet minder dan 40 verschillende soorten olijfbomen. In het hart van de tuin ligt een enorm waterbassin dat dienst doet als reservoir om de gewassen te irrigeren. Het water om de tuin te irrigeren wordt via een khattara, een soort ondergronds aquaduct, aangevoerd uit het 30 kilometer verder liggende Atlas Gebergte. Aan het bassin vind je, conform de traditionele gebouwde Arabische tuinen, een elegant paviljoen vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de tuinen en het omliggende landschap.

DAG 2

Marrakech heeft verschillende prachtige **paleizen**, veelal goed verborgen pareltjes en oases van rust in de drukke historische wijken. Ze liggen grotendeels rond de Medina en de Kasbah, twee stadsdelen die je tijdens de wandeling van de ene naar de andere tuin ook verkent. De tuinen van de paleizen behoren tot de mooiste van Marrakech. Midden in de medina met haar smalle straatjes, binnenplaatsen en fonteinen ligt het Dar Si Said Paleis. Je bezoekt het museum gewijd aan Marokkaanse kunst en de fraaie tuin, ontworpen in klassieke Marokkaanse stijl. Daarna wandel je over het Djemaa el Fna Plein, het kloppend hart van de stad, waar je ondergedompeld wordt in een overweldigende mix van kleuren, geuren en geluiden.

DAG 3

Naar Marrakech gaan en niets van de omgeving zien, dat zou jammer zijn. Daarom rij je vandaag naar de **Ourika Valleï**, een groene valleï met de Hoge Atlas en zijn vaak witte bergtoppen als achtergronddecor op een boogscheut van Marrakech. De vruchtbare kleigrond is een goede voedingsbodem voor rozen, bougainvillea en fruitbomen. De plaatselijke flora bewon-

deren kan tijdens een wandeling naar de **Setti Fatma Watervallen**. In de bio-aromatische tuin **Nectarome** maak je kennis met de kruiden die verwerkt worden in farmaceutische en cosmetische producten die men in Marrakech bij de vele herboristerieën kan vinden. Je sluit de dag af met een bezoek aan een modernere tuin (Anima-garden of de privétuin van parfumeur Benchaabane).

DAG 4

Je start de dag met een kopje koffie of thee in de tuin van het legendarische hotel **La Mamounia**. Volgens Sir Winston Churchill, die veel 'gelukkige uren doorbracht in de tuinen van La Mamounia' is dit de mooiste plek in de hele wereld. Deze 18de-eeuwse tuinen waren een geschenk van Sultan Mohammed III aan zijn zoon, prins Moulay Mamoun. De sinaasappelbomen, de hoge palmbomen, de 700-jaar oude olijfbomen, de jacaranda's en rozenstruiken dragen inderdaad bij aan dit prachtige plaatje. Verder bezoek je via de tuin van de Koutoubia-moskee het park Arsat Moulay Abdeslam en de recent gerenoveerde Koranschool Merdersa Ben Youssef. Via de souks ga je naar **Le Jardin Secret**, een paradijsstuin die nog maar een paar jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen en een mooi voorbeeld is van een typisch islamitische tuin. Vieruurtje met Marokkaanse thee en zoetigheden.

DAG 5

Bezoek aan misschien wel de meest iconische tuin van Marrakech, de tuin van het blauwe, art-deco **Majorelle** huis. De tuin werd een eeuw geleden aangelegd door de Franse schilder Jacques Majorelle maar oogt nog steeds hypermodern. Couturier Yves Saint Laurent, die in 1980 eigenaar werd, opende de tuin voor het publiek en maakte hem wereldberoemd. Transfer naar de luchthaven voor terugvlucht naar Zaventem.



© Shutterstock